

Lieve Vriendin,

Met verwondering en
deelneming vernam ik uit uw
Briefje van uw omstandigheden,
juffr. Geldermans heeft er zondag
mits van gezegd, maar ik heb
haar ook niet persoonlijk gesproken.
Gaarne wil ik u eens bezoeken
maar ben gisteren pas naar het
Westendorp geweest en heel naar de
verstafwonden van de gemeente
dank door nu nog een verzuim
maar als ik kan hoop ik het
vrijdag of anders in 't begin der
volgende week eens te komen, daar
Mina H. indochien morgen er vrijdag
komt naar. Als ik het geweten
had zou ik stellig al bij u geweest
zijn. Van harte deel ik u in uw
teleurstelling en hoop dat de Heere
de verloten krachten spoedig zal
verryschen. Met onze hartelijke
groeten

Therese
van der Sluis
bijstande
van ik
steeds
groeten