

Ouderkerk 20 Juni 20

Liefste Vrienden,

Ter gevolge van het  
uitblijven van bericht uit Andijk  
welke zondag zij ons daar gansere zonden  
verwachten, kunnen we ons reisplan  
nog niet in elkaar zetten, en moesten  
daarom wachten met beantwoorden  
van uw hartelijk schrijven.

Toch staat nu het laatste gedeelte  
onzer vacantie d.v. vast, en hopen wij  
bij wezigen voor en na zondag 5 Aug. in  
uw midden te zijn en uw hartelijke  
uitnodiging gansere op te volgen.

Om bovengenoemde reden, weten we echter  
nog niet of wij vlak voor den zondag  
kunnen en (indien de week tot vrijdag  
kunnen blijven, of terstond na den  
eersten zondag (van Andijk af) en die week  
in uw midden doorbrengen. We hebben onlangs



kan de groote een vrede en de  
 een vredige groetheid van een  
 karakter als de v.d. Huis van  
 waarde schatten en liefhebben.  
 Heestijk, te onderscheiden dat zowel  
 in de oude gemeenten als in deze onze  
 laatste, velen zijn die dit wel kunnen.  
 Van 14 dagen hagen we een Auto met  
 Ondijkers te ghet, vroege katechisanten,  
 nu huisvaders van grote gesinnen. Zy  
 waren om vijf uur & morgen van hids gesin  
 in de Vlaardingen meer en porrij ghest en  
 om tien uur hies. Perrij evenzoo, om vijf  
 uur verstoppen en & Paroche om tien uur thuis  
 Het was een genot, die onverdorpde  
 gavenheid en onverwakt vertrouwen  
 van de gericht te kunnen aflesen jegen  
 hun "Oude trouwe leerass", zoudt te  
 het in hun brieven uitdrukken.  
 Nu met minder gaat ons hart uit naar  
 de Varsveldsche gemeente, in wies midden  
 het midden gedeelte van ons leven ligt.  
 Nu lieve vrienden, na dese ongedachte uitbreiding

