

Haar de Vrienden,

Van harte wensch ik u geluk met
den gedenkdag, die u nog weer beleven moogt.
De Heere spaard u nog vele jaren toorekan-
der in zyne gunst. Wanneer we nog in Vass-
seveld waren, konden we komen en u
geluk wenschen. Maar we ontbreken bij
die gelegenheid en Mr. Geldermans en zijn
vrouw ook. Als oude vrienden en kennis-
sen zoudon ons sterven, wordt het doo
een raam. Dat ondervind ik ook in den
Laaksten tijd. Verleden jaar April is mijn
schonvader gestorven. En in den Laak-
sten tijd zijn van ons heengegaan ook
Bosch en een schonvater, Genueus
twee vrienden. Hoe langzamerhand die

ik den tijd vaderen, die den mensch ge-
zet is om te sterven. Het volgende jaar
althant zal ik reeds mijn veertigjarige ambts-
bediening mogen keeren. Mijne dagen korten
dus al aardig.

Daarom zou ik dit jaar nog wel
eens een zondag in Larreveld voor mijn
oude gemeente willen preeken. Ik heb
dat aan den kerkeraad geschreven. Het
hepen dus deren komer elkander nog te
ontmoeten.

Hardehart dank voor uw gelukwens-
schen op mijn verjaardag. Het gaat ons
hier nog altijd best. Ik kan met de ge-
meente goed over wege en doe mijn werk
met genoegen.

Hardehart.

Uw trouw

Ouderkerk

7a. Wiel

27 Jan. 28

J. v. d. Sluis