

Garsoeveld 17 Dec. '05

Lieve Trika,

Was het my niet
mogelijk is, u en de uwen
persoonlijk te komen
bezoeken, doch is het my een
behoefte u langs dezen weg
mijn hartelijke deelneming te
betuigen in het verlies van
uwe moeder. Moge de Heere u
tesamen vertroosten met dien
troost die ook haar troost was,
en het u gegeven worden om
meer opwaarts te zien naar den
hemel, dan nederwaarts in het graf
in de blijde verwachting, van na

korter of langer tijd allen te samen
dus bereefigd te worden waar
het geloof verwisfeld wordt door
snoechruwe.

Hoe leerlyk dat het geloof uwer
moeder zoo vast stond, dat het
geene bevestiging behoeft in de
stervens ure. En dat in de
gezonde dagen zoo helder en klaar
witing was gegeven aan het geen
er leefde en woonde in
het hart, dat er op het
riekbed geene woorden noodig
waren om u allen aangaande
de verwachting des zaligheid gerust
te stellen. En waar het nu
den Heere belijft heeft, uwe

lieve moeder in een bewustelooze
toestand weg te nemen, daar moet
het welken een troostvolle gedachte
zijn, dat zij die in ymoer ontstapen,
terstond na hun onbewust uittreden
uit dit aardse leven, wel bewuste
hemelische zaligheid genieten in
het eeuwige leven, en dat tegen
de openbaring deres heerlijkheid
het lijden deres tegenwoordigen
tijds niet te waarmede valt.

Met de bede dat de Heere u
in dezen weg troosten en sterken
moge, ben ik van harte

Uwe liefhebbende deelnemende
J. v. d. Sluis -
Zoekers.