

Haar de vrienden.

Hoewel ik eenige dagen te laat ben,
wil ik u allen, de ouders en de kinderen,
geluk wenschen met den verjaardag van
den vader des huizes en hun allen te
bidden, dat het hoofd des gezins nog vele
jaren gespaard moege blijven.

Het gaat ons allen redelyk wel.
Het is gelukkig, dat mijn vrouw en ik,
hoewel wy slechts met ons beiden zyn, in
elkanders gezelschap alles vinden, wat wy
nodig hebben. Het gaat mij zeer goed.
Ik hou wel met meer en groots gemeen-
te als t'arsoveld kunnen denken, maar
hier kan ik al mijn werk in de winter,
o. a. 50 huisgezinnen bezoeken in y caté.

Christus alies hoorden, nog zeer goed doen.
Maar ik kan wel bemerken, dat ik geen
30 jaar meer ben. De verschynselen wyken
dat int. Ik ben in word langzamerhand
oud. Ik zie dat ook aan vrienden in ker-
ken, zoals D. t. Dorp. H. Groot Nethe-
ling en Jan de leden, die worden weg-
genomen. Ik hoor soms in de kerk heb-
doodskelkij al over trigtuiden. En gaas-
ke zou ik eenmaal hebben een zwin-
sterven in Christus.

Dezen komer hoopen we te stave-
veld te komen. Ik zal er een zondag
ton open hoorden. Gaarne zullen wij
dan enige dagen bij u logeren.

Harthe v. van ons
Beiden.

Uw lieve v

J. t. a. Slein

Ouderkerk

7 d. 1812

1. Maart.