

Pastorie, Zondag - nam. 26 Jan.

Lieve Vriendin,

Hoewel ik van harte hoop, u morgen in persoon te komen feliciteren, kon ik door het wêers of ook anderszins, hierin verhinderd worden. Daarom gevoel ik er behoefte aan, u vóór langzamerhand reeds hartelyke gelukwenschen met het voorrecht dat de Heere u schenkt, van in den ongebroken kring van uw huisgezin u verjaardag te mogen vieren. Wat zijn er in vele gezinnes in het laatste jaar een ledige plaatsen gekomen, en wat maakt het gemis van hen die uit vielen, onze gedenkdagen weemoedig en om walset. Gy óók moet wel een uit den Brederen kring der familie, door het heengaan uwer lieve Isch om ruste, maar uw gezin bleef toch ongebroke en mag wêers compleet gevormd worden, nu Hendrik weer in uw midden is en gy op uw verjaardag allen rondom u moogt zien. Gy de Heere u toezamen verder goed en nabij, beware Gy voor nieuwe broncheden, en wone Gy met zijn genode en Geest rykelyk onder uw dak. Wy hebben in de pastorie vandaag een stille dag. Morgen avond verwacht ik D.V. Dominie thuis om tegen u en S. Sonderdag a.s. We hopen ons Prinsdag op den van gegeven tijd op de begraafplaats te bevinden — Het hartelyke groeten mede van onze zo, die óók zyne felicitatie verpocht, ben ik steeds gaffnes. Uw liefhebbende
J. vander Sluis-Hoekers