

Handwritten text at the top of the page, including a date and recipient information: "Dinsdag den 3 Nov. 1849".

Alleenst hartelikh dank voor alle liefde.

weet ik in de dagen, dat ik bij u geneest ben, van u mocht afdwingen. te Vond het vreeselikh voor u, dat ik niemus soo hulpbehoevend werd.

Wat was het toch een wijze benhitting van de Heere, dat ik toen bij Dr. Jong zoo liefdelikh werd ontvingen. Zie hebben voor mij gedaan, jing e-oud, wat ze voor mij konden doen.

ik heb toen s' Vrijdags naar Haarlem genbreve, ~~was~~ ~~my overhaast~~ was en dat de s' Zaterdag in geen geval in Utrecht moeste komen, omdat ik dan nog niet weer thuis was. Ik ben onmogelikh nog met de hein reizen, of hoop ik wel erg naar huis verlangde omdat ik het zoo heel erg vond, dat ~~veer~~ men- s-ken zoo alles voor mij uit de weg namen. 't Was wel te erg. s' Maandagsmorgens kreeg ik al bericht van hun terug, dat ze mij s' Dinsdags kwame halen met de auto. Wat had de Heere nitthemot gegeven.

Al wel een week te voren, hadden Gerhans en Betsy zich voorgenomen om de 1<sup>ste</sup> Nov. eens een dagje uit te gaan. Dan was het Alsheidige bij de Karmocher en een prah tigh bestude wel uit de helst van die menschen. Dus die kwame toch die dag niet, hij waagde 't er maar op.

