

Breda, Maandag  
20 Jan 1799

Lieve Vriendin,

Het was mijn stellig voornemen u vóór 16 deser te schrijven, maar een gevatte koude, die mij met koorts in bed hielp, kwam ver hinderend tussehen beide, en daar Dominice in 7 laatste der week voor brieven schrijven geen tijd kon afzonderen, en de Vondag óók nog tussehen beide kwam, komt dese brief te laat. Niettemin hoop en vertrouw ik ook nu nog welkom te zijn als me komen met onze hartelijke wenschen en felicitaties naar aanleiding van uwe geveride verjaardag. Woge de Heere u en de Linnen ook dit jaar rijkelijk zegenen in alle dingen die noodig zijn naar Ziel en lichaam beide, en u ieder jaar meerder lof gegeven om den Naamdijner goedheid te loven.

Het was ons zoo aangenaam, op 1 December uw gezellig en uitgebreid schrijven te ontvangen. Het goed van ha allen te vernemen. Wij hoorden ver van op dat Hendrik in Delft is, óók, hadden wel dat toch eerder geweten, Dominice heeft juist onlangs een nacht in Delft geloged, om als zending-deputaat de bevestiging van Dr. Wavinck voor Solo bij te wonen, en heeft den volgenden dag gedrongen door zijn Omgelievend Hart, het graf van Pius Willem in de grote kerk bezocht en de andere kerk waar onze helden begraven liggen. Ik weet zeker, als Dominice geweten had dat Hendrik in Delft is, hij hem had op gezocht. Hoe aangenaam, ook voor

