

Wensdagmorgen 5 uur. Steunboot 18 Dec 1929

Lieve Zwager en Zus!

Wat kan alles gauw veranderen, vannacht is onze lieve Johan onverwacht van ons weggenomen, gisteren middag werd hij zoo benauwd en toen hebben wij de dokter gehaald, en die zei dat was een vergiftiging, 't was wel zorgelijk, maar niet zonder hoop, als hij nog maar goed bij hemis bleef, en dat was hij, de dokter spulde hem in, en toen werd hij rustig, om twee uur gaf ik hem nog medicijn, en vroeg nog hen je moeder nog wel, ja wel zei hij nog, maar een later werden zijn oogen zoo raer, en toen later had de Heere hem al tot sich genomen, we denken dat het hart bedorven heeft gegeven, 't is zijn bedroefd, maar ook getroefd, we kunnen hem den Heere overgeven met een bedroefd hart. Laterdag wordt hij begraven, ge moet maar eens zien, als ge niet kunt komen, nerven erij het u niet kwalijk, ge zijt net over twee de harkelijke roete van ons u lijfe Johan en de zij en kinderen

P. 103: 2 gezong

" 105: 5 aan den avond

" 105: 1 16 Dec l.c.

" 04: 3 bij ons.