

Langeslag 21 Nov. 1913

Waarde Vrienden

Daar wij nu reeds dubbel aan de beurt zijn met schrijven wil ik maar een brief nissen, om de oude schuld daarmee eindelijk te betalen.

Uw schrijven in Aug. jl. was ons aangenaam ook met het oog op ons vriendelijke overtuiging om tot u over te komen. En ware niet de invloed van mijn gevorderden leeftijd zou ik gaarne aan uw verzoek voldoen. Doch dan moet ik daarvan afbren, en bevind mij steeds het beste op mijn gemak wanneer ik te huis ben.

En daar wij nu de minder gunstige weersgesteldheid voor oude menschen hebben, twijf ik mij overtuigd, dat de buitenlucht voor mij minder goed is. In de laatste weken ben ik zelfs niet naar onze Poos geweest om die reden.

Het geat anders tot nu toe  
gezegd dat de kwaal van het  
vorige jaar niet meer bij vernieuwing  
is terug gekomen, en wij hopen dat het  
nu blijver mag.

Ook de huisgenoten delen allen  
in den besten welstand. De kinderen  
groeijen goed. Op 6 Nov. jl., de dag dat  
de tweelingen 6 maanden oud waren, hebben  
Siebr en gammelke al de kinderen gewogen  
en het gewicht was: Frientje 33, Jan 29,  
Derk 16 en Etelmaus 17 pond, de beide  
laatsten in de onderkleren.

Ontvang onzen dank voor de mooie  
aansichtkaart waarop 't gehul gerust lich  
bevindt. Voorwaar een dubbel regen als  
ouders en kinderen gezond zijn en het  
eigendom des Heeren zijn.

Daar ik aan de beurt was, ben ik op  
13 Nov. jl. bij moeite naar de verg. der  
Classie te Zwolle gegaan. ~~D~~ te Velde  
te Zwartsluis sedert lang reeds ongesteld,  
verkeerde nog steeds in zorgwekkende toestand.  
Slechts znak ook wat geestverwegen betreft.

De Clasje heeft daarom aan de kerk te Maastricht vacature-benten gegeven om die kerk te helpen.

Ook wij hebben een poging gedaan om een leugen leraar te krijgen.

Welligt heeft u in de bladen gezien dat wij de Kandidaat B.A. Knoppers hebben benoemd. Woensdag jl. was het 4 weken geleden en daar wij de eerste zijn geweest, heeft hy in drie weken reeds elf of twaalf coruspen ontvangen.

De kans voor Bangslag is dus niet groot. Toevaren ontvingens mij bericht van het overlijden van Mina v.d. Slurink, de vrouw van Gj v.d. Linde, dochter van mijn zuster Hendrikje.

Na steeds achteruitgaan van bestaan is dit gezin van Onnen vertrokken naar Duitsland en nu pas 14 dagen arm en ziek terug gekomen in de hoop dat het hier beter zou gaan.

Overigens is alles nog zoowat bij het oude. Ook de families en kennissen zijn welvarende. Alleen kan gemeld worden dat tante Koba ~~Wautk~~ te Zwolle

een nieuw gebit heeft gekregen  
dat nog al wat pijn heeft gekost.

Ook is gennigje Grimmel in 't begin  
Aug. eneder geworden van een flinke  
doolter.

Het gaat met de boerderij bij ons  
vrij goed. Er zijn geen rampen en verloren  
in 't vee of veldgewassen te melden.

Knolgraven is er dit jaar buiten gewoon niet  
en de overige gewassen zijn alle goed. Het  
vee is gezond en de prijzen zijn hoog.

De melk gaat nog steeds geregtig naar  
de zuivelfabriek te Heerde.

Moge de Heere u en ons steeds  
doven delen in zijne gunst en veel  
geven te genieten van de vertrouwende  
genade die ons sterkt in alle de  
omstandigheden van dit leven, en  
de salige hoop geft voor de toekomst,  
eenmaal te zullen aankladden in het  
Vaderhuis waar vele woningen zijn.

Met hartelijke groetens ook van  
mijne kinderen Hougaechters

Uwe vrienden

A. J. van der Veste



Den Heer H Lammers  
timmerman en aannemer  
Bredenbroek te  
Winschoten